

En PDF-artikel fra [www.salmedatabasen.dk](http://www.salmedatabasen.dk) af Inge Hertz Aarestrup

# Ord kan gro til nye salmer



# Ord kan gro til nye salmer

*Af Inge Hertz Aarestrup*

At skrive er at leve.

Ved at skrive får jeg en dybere indsigt og forståelse af livet.

Finder nyt håb.

Mærker at kærligheden er til stede i mit liv.

Jeg oplever ordenes kraft. At de skaber hvad de nævner.

Men at skrive salmer er at nærme sig det hellige.

At træde frem for Gud mens andre ser på det.

At gribe efter det ubegribelige.

At sige det udsigelige.

At tage store ord i munden og række dem videre til andre. Hvem tør det på eget ansvar?

Jeg skriver salmer fordi nogen beder mig om det, eller fordi det er en nødvendighed for mig selv. Den første salme skrev jeg som ganske ung til min fars og mors sølvbryllup. Den næste blev skrevet 11 år senere til 100 års jubilæum for KFUM i Danmark: "Gud, dine hænder rører mit hjerte". Salmen blev til fordi jeg sammen med en flok voksne på et sommerbibelkursus hørte en kraftfuld opfordring til at skrive en ny treenighedssalme.

De fleste af mine salmer er skrevet på bestilling. Til en bestemt lejlighed, et sted, nogle mennesker. Andres opfordring, opbakning og forbøn giver mig mod til at skrive salmer. Men når jeg først er i gang med at skrive, skriver jeg til mig selv.

Salmen er min samtale med Gud. En måde at bede på. Tak til Gud for dagen og lyset. Råb om hjælp når det er svært at være menneske. Undren over det forunderlige liv.

Forberedelsen til en ny salme er lydhørhed og tålmodighed. Bøn. Fordybelse i en bibeltekst. At være stille og lytte længe. Høre med nye ører. Gå ud i Limfjordslyset og Vesterhavsblæsten.

Søndagens gudstjeneste og bibelteksternes håb og tiltale kan sætte ord i bevægelse. Ord kan gro til nye salmer når samtalen med et andet menneske gør troen, håbet og kærligheden levende. Men først når ordene får melodi og synges, bliver de salmer. At synge sammen ilter kroppen, glæden, fællesskabet.

Korsets tegn er rejst over mig som en åben indgang til Guds kærlighed og omsorg. Han slipper aldrig sit menneskebarn. Hverken i livet eller i døden. Det er min redningsplanke og mit udgangspunkt.