

Iben Krogsgal

TRE

bekendelser

Læseprøve

Iben Krogsdal

TRE

Syng Nyt

Af samme forfatter, bl.a.

Træfpunkter, *noveller*, 2000

Flik Flak, *roman*, 2003

Vi som er søgende, *salmer*, 2010

Terapi og dyr i baghaven, *noveller*, 2011

Fuldmagt, *salmer*, 2013

Vild opstandelse, *salmedigte*, 2015

Vor Gud, du mærker vores sorg, *salmer*, 2016

Stenen under sengen, *noveller*, 2017

Ni noveller om opstandelser, *noveller*, 2018

En nat vil jeg stå under månen
så kommer den straf jeg fortjener
planeternes kugler skal stråle
af mareridtslys over plæner

Den nat skal du tænde din himmel
og fylde min verden med torden
og ryste mit indre i dødsvolt
og smadre min hellige orden

Den nat skal jeg opgive håbet
og kaste mit håndled på bordet
og trygle dig skære det åbent
og fylde det langsomt med ordet

Det er som om du ikke vil gå bort
som om dit øje aldrig bliver lukket
når verdens lys er gået ud igen
er det som om du ser, hvad vi har slukket

Og stirrer vi i mængden bare tomt
igennem store hæslege koncerter
hvor ingen kender andre end sig selv
så skriger det til himlen at du er der

Og skærer døden med en sikker hånd
igennem vores drømmes sarte nerver
er det som om de samler sig igen
i dybet af din større hånd der værger

Min angst er fuld af bibelord
og tunge moselove
der hæver inde i min krop
som skumle natteskov

Jeg køber ind ved højlys dag
og famler efter knuder
men ingen ser det. Alle tror
jeg går og ser på ruder

Og byen pumper højt af angst
jeg ikke kan bekende
som var det næste prøverum
din port til verdens ende

Går gennem blussende efterårsskove
træernes slippende hænder
flokke af vildænder letter mod himlen
lyden af somre der ender

Går gennem byer der synker i jorden
lytter til fugle der dejser
plæner der åbner sig stille som grave
tiden en frygtelig kejser

Går under himle af flydende lava
livet: en time der brænder
løfter mit ansigt mod blikket foroven:
Her er mit liv. Jeg bekender

Herre, jeg går med en hemmelig hule i brystet
den omslutter dem jeg har elsket for lidt
eller rystet

Herre, min flok er så frygteligt stor. Jeg fortryder!
Ingen kan se hvem jeg egentlig er:
en forbryder

Herre, der glammer en indvandret ulv bag min trøje.
Lad mig igen blive græssende får
i dit øje

Jeg lægger mig igen på kirkegulvet
du har så store øjne når jeg tier
dit mælkerige vokser ud af himlen
jeg er igen et menneske der dier

Engang var jeg en nordisk helt i ånden
jeg kæmpede for hele verdenssagen
jeg opfandt nye sværd på toilettet
og slog mit eget korstegn over dagen

Men nu er tiden gået gennem kroppen
jeg krummer mig i alle mine løgne
jeg gjorde mig så stærk at du blev borte
nu findes jeg igen i dine øjne

TRE kan købes på www.syngnyt.dk

Læs mere om forfatteren på www.krogsdal.dk

Spørgsmål og kommentarer om udgivelsen
kan rettes til mail@syngnyt.dk eller
tlf. 42 72 78 76